

## Jaarverslag 2020

Het jaarverslag van 2020 wijkt behoorlijk af van het vorige. Door de wereldwijde uitbraak van Corona werden wij gedwongen ons aan te passen. Dat betekende dat vanaf maart 2020 de bijeenkomsten op zondag kwamen te vervallen. We hoopten in juni weer te kunnen starten, maar dat werd september. Bovendien kon dat nog niet op de oude locatie in Heenweg. Gelukkig konden we terecht in het gebouw van Vitis in 's-Gravenzande. Daar hebben we 7 keer gebruik van gemaakt. Toen bleek dat ook daar de 1,5m afstand moeilijk te handhaven was, hebben we besloten te stoppen. Terwijl we maanden niet bijeenkwamen, hebben we besloten aan het einde van 2020 vooralsnog helemaal te stoppen op zondagmorgen. De doelstelling om het evangelie van genade bekend te maken was binnen de groep voldoende bereikt. Wel gaat de stichting door met het dagelijkse blog ([belofte.blogspot.com](https://belofte.blogspot.com)). Daarnaast is er een appgroep met de deelnemers van de zondag in het leven groepen, die wekelijks een soort overdenking krijgt aangeboden, uitgaande van een belofte of tekst uit de Bijbel.

De doelstelling van de stichting is om het evangelie van genade te verspreiden. De stichting gebruikt daarvoor alle middelen die haar ter beschikking staan. De middelen die we in 2020 hebben gebruikt zijn:

- Aanbieden van Bijbelstudies
- Bijhouden van een weblog
- Spreken op samenkomsten
- Onderhouden van een website
- Samenstellen en aanbieden van geprint materiaal
- Contacten onderhouden via telefoon, e-mail, huisbezoeken, e.d.

### Aanbieden van Bijbelstudies

In gesprekken met mensen blijkt vaak dat het begrip genade nogal verschillend wordt ingevuld. Vaak komt het erop neer dat God een mens redt uit genade, maar dat diezelfde mens daarna zijn of haar genade moet onderhouden om geestelijk te groeien. In zekere zin is dat ook zo, maar ook het onderhouden van genade bestaat uit niets anders dan te beseffen, dat God genadig is. Genade is Gods karakter, Hij is het zelf. Barmhartig en genadig is de Heer, lankmoedig en rijk aan goedertierenheid en trouw. Dezelfde God die mensen redt uit genade, leert hen ook te leven uit genade. De vrucht van het kennen van Gods genade is een beter besef ervan krijgen en daardoor een veranderd gedrag. Steeds kan de mens bij alle groei en ontwikkeling die hij doormaakt, slechts concluderen: het is enkel genade.

Over het onderwerp genade – dus over Gods karakter en handelen – biedt de Stichting gerichte studies aan. Te beginnen met 8, maar uit te breiden tot 16 indien gewenst. In de praktijk blijkt vrijwel iedereen te kiezen voor 16 delen, want verkeerde inzichten of verkeerd aangeleerd gedrag buig je niet zomaar om. Bovendien is het gezegend onderwijs over Gods hart.

Wanneer mensen Gods genade hebben leren kennen en eruit gaan leven, wordt hen gevraagd zelf op zoek te gaan naar nieuwe mensen voor nieuwe avonden. Zo hopen we tot een doorgaande stroom van genadeonderwijs te komen. In dit afgelopen jaar zijn er geen nieuwe groepen gestart.

### Bijhouden van een weblog

Het internet is voor velen een vertrouwd medium geworden voor het inwinnen of doorgeven van informatie. Vanuit dat perspectief biedt de Stichting elke dag een Bijbelvers aan met een korte uitleg over Gods genade. Inmiddels zijn er door de jaren al ruim 4700 stukjes gepubliceerd die elke dag

door mensen over de hele wereld worden gelezen. De stukjes zijn terug te vinden op:  
<http://belofte.blogspot.nl>

We ontvangen positieve reacties van mensen die de stukjes lezen en er ook anderen op wijzen ze te lezen.

### **Spreken op samenkomsten**

In de inleiding is al uitgelegd dat deze activiteit voor de groep op zondagmorgen is komen te vervallen. Wel is er een mogelijkheid op uitnodiging te spreken in andere kerken/groepen.

### **Onderhouden van een website**

De Stichting heeft een eigen website op het adres: [www.uitgenade.nl](http://www.uitgenade.nl)

Op deze website is alles terug te vinden wat wettelijk is vereist, zoals doelstelling, jaarstukken, samenstelling van het bestuur en nog meer. Er worden op de site ook studies gedeeld evenals links naar andere genadesites. Het onderhouden van de website is nodig om de inhoud actueel te houden. Regelmatig kunnen we mensen doorverwijzen naar de informatie op de website.

### **Samenstellen en uitreiken van geprint materiaal**

Enkele materialen die de Stichting zelf heeft ontwikkeld zijn terug te vinden op de website. Het betreft eenvoudig onderwijs over Gods genade waarvoor niet al te veel Bijbelse kennis is vereist. Het is een eerste kennismaking met genade en vooral bedoeld om geïnteresseerden iets te kunnen aanbieden. Indien gewenst kunnen we dit materiaal ook in geprinte vorm aanbieden. In 2020 is dit materiaal o.a. gebruikt voor korte overdenkingen in andere groepen.

### **Contacten onderhouden via telefoon, e-mail, huisbezoeken, e.d.**

Werken met mensen betekent ook het verlenen van (na)zorg. Wanneer studies of toespraken aanleiding geven tot vragen, dan zijn we graag bereid die te beantwoorden. Zo is al menige vraag beantwoord via telefoon en e-mail, of zijn er afspraken gemaakt voor persoonlijke ontmoetingen bij mensen thuis.

### **Financiële middelen**

Overall waar we onze diensten aanbieden, vragen we mensen om de stichting ook financieel te ondersteunen. Omdat we genade prediken, willen we geen eisen stellen aan de hoogte van de vergoedingen. Tot nu toe hebben we aan onze verplichtingen kunnen voldoen vanuit de giften die we ontvangen. Omdat we door de belastingdienst zijn goedgekeurd als ANBI instelling, zijn giften voor de gevers aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De verantwoording kunt u vinden in het Financieel Jaarverslag.

### **Planning**

We willen in het komende jaar doorgaan met de publicaties via blog en appgroep. Daarnaast bieden we mensen de gelegenheid om thuis met familie, burens, kennissen en vrienden 8 of 16 dagdelen genadeonderwijs te volgen.

De deelnemers worden uitgedaagd zelf weer nieuwe groepen te vormen waarmee we de volgende cursus kunnen beginnen. Op deze manier hopen we steeds meer mensen te kunnen dienen met ons onderwijs.

We sluiten het jaar 2020, ondanks Corona, af met dankbaarheid aan onze God. Hij stelde ons in staat deze activiteiten te ontplooiën. Op Hem blijft ons oog gericht, ook in het komende jaar.